

Vraag het aan Morya



Voel je niet onmiddellijk aangevallen

“Probeer anders te leven, probeer in die openheid te leven waar je heel veel kan verdragen, waar je niet onmiddellijk in die ergernis of in die stress schiet als iemand op jouw terrein komt, als iemand jouw huisje binnentreedt, jouw tuintje, jouw binnentuin, de tuin van jouw hart, of waar je het gevoel kan hebben van: ‘het is alsof de ander mij aanvalt.’”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van verinnerlijking’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 139

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


